

# Vores sang

---

**GL. Rye**  
Skole og Børnehus



1. Solen den står op - klokkeklang  
Går igennem byen - morgensang  
Kirken tårner frem - er på vej  
Mødes med en ven - nogen venter mig

*Se, Gammel Rye –  
vi er sammen her og sætter vores spor på ny  
Kom, tag min hånd -  
Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd*





2. Tasken med på tur - eventyr  
Går i bakkerne - ser et dyr  
Rejsen føles lang - plukker bær  
Finder vores sti - ud i al slags vejr

Se, Gammel Rye –  
vi er sammen her og sætter vores spor på ny  
Kom, tag min hånd -  
Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd



3. Dagen er i gang – vi er med  
Fakta og fiktion - venlighed  
Kildevæld af leg - fantasi  
Verden åbner sig – nysgerrig' er vi



*Se, Gammel Rye –  
vi er sammen her og sætter vores spor på ny  
Kom, tag min hånd -  
Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd*





4. Møllen drejer rundt – nat og dag  
Skubber os på vej - vingeslag  
Kigger lidt tilbage – vi har mod  
Alt det, vi har lært – blomster de slår rod



*Se, Gammel Rye –  
vi er sammen her og sætter vores spor på ny  
Kom, tag min hånd -  
Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd*



5. Klokken ringer ud - så afsted  
Vi er noget værd - vil du med  
Lad os sammen gå – godt fyldt op  
Børn af Gammel Rye – byens sjæl og krop



*Se, VORES BY –*

*vi er sammen her og sætter vores spor på ny*

*Kom, tag min hånd -*

*Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd*

*Se, Gammel Rye –*

*vi er sammen her og sætter vores spor på ny*

*Kom, tag min hånd -*

*Mærk historiens vingesus og fællesskabets ånd*